

Baptistengemeente Dordrecht

De vreugde der wet

Ex. 19: 1-8a

¹In de derde maand, op precies dezelfde dag dat ze uit Egypte waren weggetrokken, kwamen de Israëlieten in de Sinaiwoestijn.

²Ze waren vanuit Refidim verder getrokken en in de Sinaiwoestijn gekomen. Daar sloegen de Israëlieten hun kamp op, vlak bij de berg.

³Mozes ging de berg op, naar God. De HEER riep hem vanaf de berg toe: 'Zeg tegen het volk van Jakob, laat de kinderen van Israël weten:

⁴"Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb gebracht.

⁵Als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn, kostbaarder dan alle andere volken-want de hele aarde behoort mij toe.

⁶Een koninkrijk van priesters zul je zijn, een heilig volk." Breng deze woorden aan de Israëlieten over.'

⁷Mozes ging terug, riep de oudsten van het volk bijeen en deelde hun alles mee wat de HEER hem had opgedragen.

⁸En het hele volk antwoordde als uit één mond: 'We zullen alles doen wat de HEER heeft gezegd.'

Matt. 5: 17-18

¹⁷Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.

¹⁸Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.

De wet & de vreugde

Een oude Joodse uitspraak is, dat de bestudering van de wet God verheerlijken is. Terwijl voor ons een wet snel het gevoel van onderdrukking oproept, geeft de wet in het Jodendom juist vreugde aan het geloof en aan het leven. Niet voor niets werd het ontvangen van de wet op de Sinaï herdacht met een feestdag: *de vreugde der wet*. Het roept het beeld op van het Oost Europese Jodendom: dansen en zingen met de Thorarol in de armen.

We zien die blijdschap al in de bijbel zelf: De langste psalm uit de bijbel, psalm 119, gaat over de heerlijkheid der wet. Vanaf het ontvangen van de wet klinkt de oproep om de zin en de betekenis aan kinderen duidelijk te maken. We leren God en zijn beloften kennen door de wet te bestuderen.



Achtergrond 10 geboden

Israël ontvangt de wet als ze trekken uit Egypte. God heeft hen bevrijdt van het slavenjuk. Voortaan zullen ze een koninklijk priesterschap en een heilige natie zijn. *Een kostbaar bezit van God*. Mozes ontmoet God op de berg en ontvangt dan de tien geboden. Het is als het ware en handleiding van God. Jullie zijn mijn volk. Jullie mogen de wereld laten zien wat het is om mijn volk te zijn. Jullie zullen niet leven als slaven, die te maken hebben met de wispelturigheid van koningen. Jullie leven in vrijheid. En de geboden weerspiegelen de wereld zoals ik deze bedoeld heb. Trek naar de toekomst en leef uit mijn vrijheid.

tien geboden

- 1 Laat in alles zien dat ik je enige God ben
- 2 Creëer geen nep goden
- 3 Misbruik de naam van God niet
- 4 Ontvang de rustdag als een geschenk van God
- 5 Heb respect voor je ouders
- 6 Vermoed niemand in woorden of daden
- 7 Pleeg geen overspel
- 8 Eigen je niets toe dat van een ander is
- 9 Laten je woorden echt zijn
- 10 Begeer niet iets dat een ander heeft

Een meester vroeg op een dag aan zijn leerlingen:

Wat is volgens jullie de grootste ramp die het Joodse volk is overkomen?

De vierhonderd jaar slavernij in Egypte, zegt de eerste leerling.

Nee, zegt de meester.

De verwoesting van de tempel, stelt een tweede voor.

Nee, zegt de meester.

De ballingschap, probeert een derde.

Nee, zegt de meester.

De Sjoa, zegt de vierde.

Nee, zegt de meester. Het is noch de Sjoa, noch de ballingschap, noch de verwoesting van de tempel en ook niet de slavernij.

We snappen het niet, geven de leerlingen toe.

Wat is het dan?

De grootste ramp die het Joodse volk is overkomen, zegt de meester, is dat de Thora een godsdienst is geworden!

(M. Ouaknin, De tien geboden)

Jezus en de wet

Sommige kerkvaders hebben wel gezegd dat Jezus de wet heeft afgeschaft. Israël heeft de wet, maar wij hebben de genade. In Mattheüs lezen we dat Jezus de wet niet afschaft maar terugbrengt bij de kern. Het gaat niet om het afstrepen van geboden, maar om het gebod van God in je hart te hebben. Jezus kwam in conflict met een aantal van de Farizeeën. Zij maakten de

toepassing van de wetten steeds strenger en hadden een liefdeloze houding. Dat was het tegenovergestelde van wat God had bedoeld. Weerspiegel jij het hart van God? Door de geboden te houden zal je niet zalig worden. Maar als je leeft uit de genade van de Heer kunnen deze geboden je helpen een werkelijk beeld van Jezus te zijn.

Jij en de tien geboden

De tien geboden kunnen van alles oproepen. Het begint al met de naam. Geboden. In het Hebreeuws staat er dat God zijn woord sprak. Toen sprak God deze woorden (Ex. 20:1). Daarom heten de tien geboden in het Jodendom de tien woorden. Als je verder doordenkt over de betekenis van de tien geboden, dan kun je veel alternatieve namen bedenken. Richtingwijzers, verkeersregels,

waarden, beloften... Met die namen geef je gelijk iets aan hoe jij tegenover die geboden staat en hoe jij er mee omgaat. Je kunt de tien geboden afschuiven als iets uit de oude doos dat niet meer toepasbaar is. Je kunt ook kijken wat God jou wil leren voor je leven nu. En dan wordt het veel spannender. Hoe vertaal jij deze geboden naar je eigen leven?

Jaarthema: Kleur bekennen

Ter intro:

Vind je het makkelijk of moeilijk om kleur te bekennen?

Wat heb jij er voor nodig?

vragen

- 1 Hoe kijk jij aan tegen de tien geboden? Een opsomming? Een last? Een vreugde?
- 2 Zou je een andere naam weten voor geboden?
- 3 Welk gebod roept bij jou de meeste vragen op?
- 4 Waarom zou je je aan de tien geboden houden?
- 5 Heeft Jezus de tien geboden afgeschaft? Hoe gaat hij er mee om?
- 6 Hoe kan jij komende tijd aan de slag gaan met de tien geboden?

verdieping

Meer lezen over wat Paulus over de wet schrijft?

Romeinen 6:14

Kolossenzen 2:14

Galaten 3:13

Galaten 3:24-25