

Baptistengemeente Dordrecht

Misbruik mijn naam niet

Ex. 20:7

Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan.

Hand. 5: 1-6

¹Een zekere Ananias verkocht samen met zijn vrouw Saffira eveneens een stuk grond, ²maar hield een deel van de opbrengst achter-ook zijn vrouw wist daarvan-en bracht de rest van het geld naar de apostelen. ³Maar Petrus zei: 'Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden?' ⁴Je had het immers niet hoeven te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezielde om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.' ⁵Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf, en iedereen wie dit ter ore kwam schrok hevig. ⁶Enkele jongemannen wikkelden hem in een lijkwade, droegen hem naar buiten en begroeven hem.

Wat is de betekenis van: 'Gij zult de Naam van de Heer, uw God, niet misbruiken'? Het betekent, dat u geen gebedsriem moet aanleggen en u hullen in de gebedsmantel om vervolgens te gaan zondigen.

Pesikta Rabbati

De waarde van Gods naam

In het Joodse geloof wordt de godsnaam (JHWH) niet uitgesproken. Men spreekt van *de Heer*. Of vaker nog van *de naam*. Dat had er mee te maken dat Gods naam heilig is. En krachtig. Als Gods naam wordt uitgesproken, dan is God zelf tegenwoordig. Aan de ene kant verlangt ieder mens daar naar. Wat is er mooier dan in Gods nabijheid te zijn. De andere kant is dat tegen Gods heerlijkheid je eigen kleinheid en zondigheid opvalt. Sterker nog, dan wordt duidelijk dat ons onrecht voor God niet kan blijven bestaan. Dat maakt het omgaan met God spannend! Geloven is geen vrijblijvende zaak.

Gods naam ijdel gebruiken

De oude vertaling zegt: *Gij zult Gods naam niet ijdel gebruiken*. Het woordje dat hier gebruikt wordt duidt aan: *nietigheid*. Iemand vertaalde het gebod als: *Je mag Gods naam niet voor niets gebruiken*. Je kunt aan verschillende dingen denken bij het misbruik van Gods naam. Meestal wordt het eerst gedacht aan vloeken: *Praat vrijmoedig over God, maar misbruik zijn naam niet*. Vanuit Joodse hoek wordt ook een link gelegd met zweren. Niet Gods naam op iets plakken, terwijl het niet van God komt. Denk bijvoorbeeld aan de discussie tussen Jeremia en de profeten van zijn tijd. Wie spreekt er nu namens God (Jer. 28)? Tot op vandaag de dag wordt God voor het eigen karretje gespannen. Ijdel gebruik kan echter ook inhouden oppervlakkigheid. Kerk zijn zonder je uit te durven te spreken. Wat is de boodschap van de Heer in onze tijd? Ook zwijgen kan misbruik zijn van Gods naam.



tien geboden

- 1 Laat in alles zien dat ik je enige God ben
- 2 Creëer geen nep goden
- 3 Misbruik mijn naam niet
- 4 Ontvang de rustdag als mijn geschenk
- 5 Heb respect voor je ouders
- 6 Vermoord niemand in woorden of daden
- 7 Pleeg geen overspel
- 8 Eigen je niets toe dat van een ander is
- 9 Laten je woorden echt zijn
- 10 Begeer niet iets dat een ander heeft

Wanneer je echt van iemand houdt, praat je niet zo maar over hem. Je bent voortdurend bezig hem te leren kennen. En dus ben je uiterst voorzichtig met je woorden. Je wilt hem vóór alles recht doen. Allerlei gepraat over God heeft veel kwaad gedaan. God als de grote boeman. God als de God van onze zaakjes. Zeggen: God straft je, God beproeft je, God doet dit en God doet dat. Dat is roddelen over God!

W.R. van der Zee



verdieping

Over eed en zweren:

Dtr. 10: 12-22

Matt. 5: 33-36

Jac. 5:12

In Gods naam spreken

Jezus stuurt zijn discipelen er op uit in zijn naam. Hij geeft ze de opdracht om Gods koninkrijk te verkondigen en zieken te genezen (Matt. 10: 7-8). Aan het eind van zijn leven op aarde herhaalt hij dat (Marc. 16: 15-18). In de grote opdracht krijgen alle mensen de opdracht er op uit te gaan. Jezus zelf liet zien wat het betekende om in de naam van God te gaan. Hij genas de zieken. Hij dreef boze geesten uit. Bovenal, hij kwam op voor de nederige

en voor degene die onrecht werd gedaan. Na Pinksteren trekken de discipelen er op uit in de kracht van Gods Geest. Petrus en Johannes spreken de beroemde woorden tot de verlamde: *Zilver en goud heb ik u niet te geven, maar in naam van de Heer sta op* (Hand. 3:6)! Telkens weer klinkt die opdracht. Om met Paulus te spreken: *Doet alles wat u doet in naam van de Heer* (Koll. 3:17).

Ons spreken

Durven wij in de kracht van de Heer te spreken? Frank Laubach heeft veel geschreven over het gebed. Beroemd geworden is hij om zijn *game of minutes*: elke minuut één seconde aan Jezus denken. Gebed is voor Laubach je openstellen voor de Heer. Het is elke keer opnieuw bedenken wat Jezus aan de mensen die je tegenkomt wil zeggen. Zo krijg je een zege-

nende houding. Door deze houding kan God werken in de levens van mensen. Wij vormen als het ware een kanaal voor Gods zegen, door te bidden ruimen wij de spirituele barrières op. Sterker nog, zegt Laubach, als alle christenen elke dag 10 seconden voor wereldleiders zouden bidden, dan zou de wereld er anders uit komen te zien.

vragen

- 1 Wat vind je van de T-shirts hier naast? Waar ligt voor jou de grens?
- 2 Ken je voorbeelden van misbruik van Gods naam in de bijbel?
Waar vind je voorbeelden van het misbruik van Gods naam in onze tijd?
- 3 Waarom neemt God het ijdel gebruik van zijn naam zo serieus?
Wat zegt de heiligheid van Gods naam jou?
- 4 Hoe voorkom je dat je God voor je eigen karretje spant?
Hoe reageer je wanneer andere mensen Gods naam ijdel gebruiken?
- 5 Hoe kun je positief in Gods naam spreken?
Wat vind je van de ideeën van Frank Laubach over ons gebed?