

Baptistengemeente Dordrecht

Je enige God

Ex. 20: 1-3

¹Toen sprak God deze woorden: ²Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. ³Vereer naast mij geen andere goden.

Joh. 14: 7-9a

⁷Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.' ⁸Daarop zei Filippus: 'Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.' ⁹Jezus zei: 'Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.'



Gods naam is het centrale woord in de bijbel, het grote thema dat de bijbel tot een eenheid smeedt. Telkens duikt de naam op: verrassend, sprekend, betekenisvol. Wie Gods naam leert kennen, gaat de bijbel met andere ogen lezen. Achter de geschiedenissen, de leefregels, de liederen gaat voortdurend deze naam schuil. Je wordt doordrenkt van zijn aanwezigheid, zodat je al lezend leert zeggen: 'Hij is er weer!' Of zoals God het in Jesaja zegt: 'Daarom, op die dag, zal mijn volk mijn naam kennen, beseffen dat ik het ben die zegt: Hier ben ik' (Jes. 52:6). (Willem de Vink)

God & de goden

De tien geboden beginnen met de woorden: *Ik ben de Heer, uw God, die U uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd.* Daarmee wordt de toon gezet. God maakt een statement. Of zoals iemand ooit schreef: het eerste woord van de tien geboden brengt een revolutie te weeg. Kende het volk God? Ze waren de nakomelingen van Abraham die in Egypte onderdrukt werden. Ze schreeuwden het uit in hun nood. Riepen ze tot de Heer? Om hen heen hadden de volken allerlei andere goden. Die goden hadden allemaal hun eigen karakter. In oorlogen leek het bijna een wedstrijdje: Welke god is het sterkst? Bij de uittocht laat God zien wie het voor het zeggen heeft. JHWH is de enige God. *Our God is an awesome God.* En er wordt nog iets anders duidelijk. God heeft het welzijn van Israël op het oog. Dat is zijn oogappel. God zit niet ver weg op zijn hemelse troon. Als een wispelturige god die af en toe met wat zegeningen strooit. God ontfermt zich over zijn volk en wil te midden van zijn volk wonen.

Gods naam

Ik ben de Heer, uw God. In het Hebreeuws klinkt het veel krachtiger. Het woordje *Ik* staat er met nadruk. Er staat in het Hebreeuws niet *ani*, maar *anochi*. God openbaart zich. En Hij openbaart zich als *de Heer*, in het Hebreeuws als JHWH. JHWH is de godsnaam die niet uitgesproken mocht worden. Verwezen werd daarvoor bijvoorbeeld naar Lev. 22: 1-2, maar ook naar het gebod dat Gods naam niet ijdel mocht worden gebruikt. Alleen op grote verzoendag, als God de zonden vergaf van het volk, dan sprak de hogepriester de naam van God uit. Er is veel gezegd over de betekenis van de naam JHWH. De letters van de godsnaam hebben te maken met het werkwoord *zijn*. In diverse varianten kan het duiden op het verleden, het heden en de toekomst. God die er was, die er is en die er zal zijn. Als God zijn naam openbaart dan toont Hij zijn kracht. *Ik ben altijd bij je.*

tien geboden

- 1 Laat in alles zien dat ik je enige God ben
- 2 Creëer geen nep goden
- 3 Misbruik mijn naam niet
- 4 Ontvang de rustdag als mijn geschenk
- 5 Heb respect voor je ouders
- 6 Vermoord niemand in woorden of daden
- 7 Pleeg geen overspel
- 8 Eigen je niets toe dat van een ander is
- 9 Laten je woorden echt zijn
- 10 Begeer niet iets dat een ander heeft

Een circus deed een klein plaatsje aan. Het circus had een olifant, de mensen van het plaatsje hadden nog nooit zo'n dier gezien. Een paar blinden uit het plaatsje hoorden de verhalen van het geweldige dier, maar hadden geen idee hoe het beest er uit zag. Daarom besloten ze op onderzoek uit te gaan. Toen iedereen weg was kropen ze in het hok van de olifant en tastten ze naar het beest. *Een olifant is als een dikke boomstam*, zei de eerste die de poot vasthield. *Een olifant is bewegelijk en dun als een slang*, zei de tweede die de slurf vasthield. *Helemaal verkeerd*, zei de derde terwijl hij met de staart in handen stond, *een olifant is harig als een touwtje*. Ze konden elkaar niet overtuigen. Wie van deze blinden had nu gelijk?

Gods namen dienden om de mensen de Enigen Waarachtige God te doen kennen; één naam was niet voldoende om de eigenschappen van Gods Wezen bekend te maken; vandaar de verschillende namen, waarin God Zichzelf heeft kenbaar gemaakt. Behalve deze door God Zelf geopenbaarde namen zijn er echter nog wel ongeveer vijfhonderd andere, die de mensen aan God hebben toegekend, zoals: Steenrots, Burcht, Toevlucht, Licht, Heil, enz. (Johannes de Heer)

verdieping

Meer lezen over Gods roeping en Gods (nieuwe) verbond?

- Jes. 42: 5-9
Jer. 31: 31-34
Joh. 17: 24-26
1 Kor 8: 4-6

Jezus als beeld van God

Wat is het aanknopingspunt om God te leren kennen? In het nieuwe testament spreekt Jezus daarover met zijn discipelen. In Joh. 14:9 zegt hij zelfs: *Wie mij heeft gezien heeft de Vader gezien*. Het waren schokkende woorden voor de geleerden van zijn tijd. Maar ze sloegen wel de spijker op de kop. Jezus toont de weg van de Vader.

Jezus toont het hart van de Vader. Jezus had een hekel aan schijnheiligheid. En af en toe kon hij zijn geduld verliezen. Maar telkens weer won zijn liefde het van zijn toorn. Tot aan het kruis toe. Daarmee toonde Jezus wie de Vader is en waarvoor de Vader de tien geboden bedoelde.

Ons antwoord

God openbaart zich aan zijn volk en stelt daarmee tegelijk een vraag. Ik wil jullie God zijn, maar willen jullie ook mijn kinderen zijn? Ik ben de Heer, uw God. Op de Horeb wordt gelijk naar het volk gekeken. Mooi dat er een God is die het volk uitleidt. Maar wil je er ook verder wat mee? Is God alleen voor moeilijke tijden, een hulp als het tegen zit, of wil je een relatie met God aangaan?

God is de heilige, de Gans Andere zoals iemand ooit eens zei. Maar God kun je wel leren kennen. Door dieptepunten en hoogtepunten heen groeit je relatie met God. Met God onderweg zijn heeft iets dubbels. God liefhebben = God loslaten. Soms gaan dingen anders dan je zou denken. Maar dwars daar doorheen groeit het vertrouwen dat God alles in zijn hand houdt.

vragen

- 1 Wie is God in jouw leven? Hoe heb je hem leren kennen? God zelf kun je niet zien maar zijn sporen wel. Waar zie jij God?
- 2 Welke eigenschappen van God kun je noemen? Welke raken je (niet)? Wat bedoelt Jezus als hij zegt: *Wie mij heeft gezien heeft de Vader gezien*?
- 3 Verandert je beeld van God in de loop der tijd? Hoe kun je God beter leren kennen?
- 4 Vind je het belangrijk om aan anderen duidelijk te maken wie God is? Op welke wijze zou je dat kunnen doen?